

EBC
www.ebc.st

Samen
Leren
Leven

EBCMAGAZINE
Maart 2011, jaargang 38



EBC UNDER CONSTRUCTION:

HULPVERLENING GAAT DOOR

NIEUWBOUW EIKENHORST

DE FUNDERING IS GELEGD

PAUL EN MARRY BOER

BIJZONDERE VERZAMELAARS VOOR HET EBC

VOORWOORD

Aan het einde van het vorige jaar stuurden we u een brief, in plaats van het EBC Magazijn. Drie maanden later zijn we blij dat we u d' 'mini'-magazine kunnen sturen.

Onze interim bestuurder Paul Emans zal u informeren over de actuele stand van zaken. Paul heeft veel ervaring in het reorganisatieproces bij christelijke organisaties. We zijn erg blij dat hij beschikbaar was om ons door deze roerige tijden te (bege)leiden.

Ook vindt u een interview met onze verzamelaar uit Dieren, praten we u bij over de nieuwbouw en de renovatieplannen op de Eikenhorst en nog veel meer.

EBC Under Construction, we gaan met elkaar door een veranderingsproces, pijnlijk, maar noodzakelijk. We willen jonge mensen helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Dat was en is ons doel, we houden steeds voor ogen dat de Here God daarin met ons, maar vooral met onze cliënten meegaat.

Klaas van der Hoeven
Communicatie/Fondswerving



INHOUD

Inhoudsopgave	2
Voorwoord	2
Overdenking	2
Eikenhorst	3
Kansrijk Wonen	3
Update Paul Emans	4
Interview Paul & Marry	6
Kort	7
Colofon	7
Emailadressen gevraagd	8
Presentatie-info	8

OVERDENKING

De afgelopen maanden hebben we de nodige emoties doorgemaakt bij 'ons' EBC. Gewaardeerde collega's waar je jaren mee opgetrokken hebt moeten afvloeien. Onzekerheid over het voortbestaan.

Boosheid en onbegrip over hoe de zaken zijn gegaan. Maar de laatste weken was er ook opluchting en dankbaarheid. Het EBC-schip is immers niet gezonken en dat is goed nieuws voor onze cliënten.

Pas las ik een stukje uit het Bijbelboek Job. Ik kan het u van harte aanraden. Het geeft geen kant-en-klare antwoorden, maar roept juist vragen op om op te kauwen en te herkauwen.

Job klaagt bij God over wat hem is overkomen. Hij klaagt zijn Schepper zelfs aan. Dat mag kennelijk. We mogen ons hart bij Hem uitstorten.

Er zijn weer lichtpuntjes als ik naar de toekomst van het EBC kijk. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Ik moest denken aan dat aloude Votum aan het begin van een kerkdienst: *"Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat Hij eenmaal is begonnen"*. Mooi!

Fred Omvlee, begeleider/voorzitter OR



Om alvast te noteren:

- 27 april:
Partnershipbijeenkomst
- 18 mei:
Regio Kerkenavond

Nadere informatie volgt,
kijk op onze website:
www.ebc.st

Nieuwbouw Eikenhorst



Achter de boerderij ontstaan de contouren van het nieuwe appartementencomplex dat door deltaWonen wordt gebouwd. De fundering is gestort, kijk op onze website voor de vorderingen!

KANSRIJK WONEN



Na een lange aanloopfase komt er vaart in het project Kansrijk wonen in Harderwijk.

Er wordt hard gewerkt, de woning wordt momenteel gerenoveerd en ingericht.

Begin maart hopen we de eerste bewoners te kunnen verwelkomen.

Er zijn al vijf enthousiaste vrijwilligers die er samen met ons de schouders onder willen zetten.

Meer vrijwilligers zijn welkom!

We hopen dit concept in de toekomst ook uit te kunnen rollen in andere gemeenten in onze regio.

Kijk voor meer informatie op:
www.kansrijk-wonen.nl

Beste ondersteuner van het EBC,

In december 2010 hebben wij u een brief geschreven over de reorganisatie bij het EBC. Op dat moment was nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Er is de afgelopen maanden veel gebeurd, ik wil u graag bijpraten over de ontwikkelingen.



DOELSTELLING

Toen het EBC in 1973 werd opgezet door vrijwilligers, was het de doelstelling om mensen in nood hulp te verlenen en bekend maken met het Evangelie van Jezus Christus. Die doelstelling is nooit veranderd en zal ook nooit veranderen. Ook in de toekomst zullen we mensen blijven helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Gods liefde is de bron van waaruit wij dit concreet vormgeven.

REORGANISATIE

De financiële situatie van het EBC maakte een grondige reorganisatie noodzakelijk. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal collega's. Dat proces doet pijn en geeft verdriet. Een alternatief was er echter niet. Ondanks het feit dat we de 'werkbedrijfjes' van het EBC moesten afstoten, hebben we de dagbesteding van onze cliënten kunnen behouden. En daarmee gaan we feitelijk terug naar de oorspronkelijke situatie van 1973. Uitgangspunt is wel dat onze cliënten kunnen blijven deelnemen in een van de werkprojecten. Onze 24-uurs zorg en de ondersteuning bij het begeleid zelfstandig wonen zijn nu zo georganiseerd dat zij financieel gezond zijn. In feite doen we hetzelfde werk met minder mensen, afgestemd op de vergoedingen die we daarvoor krijgen vanuit de AWBZ en de WMO.

UNIEK

Wat blijft, is het unieke karakter van het EBC. Graag willen we meer zorg geven aan onze cliënten dan vanuit de AWBZ wordt vergoed. Daarvoor gebruiken we de extra giften uit onze achterban. Deze worden onder andere besteed aan pastorale begeleiding voor de tijdelijke opvang van hulpvragers waar (nog) geen indicatie en dus geen geld voor is. Van uw donaties wordt ook ons maatschappelijke werk betaald, ondersteunende dienstverlening op diaconaal en pastoraal gebied. Wist u dat uw kerk daar ook gebruik van kan maken? Wij zijn uw gemeente graag van dienst met aanvullend advies op het gebied van diaconale en maatschappelijk vraagstukken.

ONDERSTEUNING

We zijn erg blij met onze trouwe bidders en gevers. Met u dus! Ten opzichte van 2009 hebben we in 2010 ondanks alles toch een groei in giften gezien van maar liefst 55%. In deze moeilijke tijden is dat een geweldige opsteker! We hebben deze ondersteuning hard nodig om onze cliënten blijvend op te vangen en hen het Evangelie te vertellen!

SAMENWERKING

Gezien de enorme regeldruk is het EBC eigenlijk te klein om zelfstandig te blijven. In de afgelopen maanden zijn er daarom besprekingen gevoerd met mogelijke partners. Ons uitgangspunt is dat het bijzondere karakter en de identiteit van het EBC niet ter discussie mag staan. We zijn blij u te kunnen melden dat we een partner hebben gevonden die op dezelfde leest geschoeid is: **Profila Zorg in Houten**, een evangelische zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Omdat in de toekomst de GGZ-zorg en de VG-zorg verder naar elkaar toe groeien, zijn wij beide op zoek naar samenwerking op dit gebied. Van onze kant zijn we ook op zoek naar een 'grotere broer' om samen evangelische zorg te kunnen blijven leveren. Zo ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie. Om dit te realiseren denken we aan een nieuwe organisatievorm met één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht, maar elk opererend onder de eigen naam. Zowel Profila Zorg als het EBC behouden daarmee hun eigen unieke identiteit, maar werken verregaand samen, waardoor we kosten en kennis kunnen delen.



TOEKOMST

*Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers er aan (Ps 127:1 HSV).*

Dat is de basis waarop we willen bouwen en vertrouwen en ook in 2011 schuilen onder Zijn vleugels. We realiseren ons dat we niet alleen verantwoording verschuldigd zijn aan onze cliënten, collega's en achterban, maar ook aan de Here God. Alleen door Hem kunnen we ons werk doen tot eer van Zijn naam en tot zegen van elkaar.

Hartelijk dank voor uw steun in de afgelopen jaren! We zullen zowel uw gebed als financiële ondersteuning hard nodig blijven hebben. Bij dit Magazine vindt u een acceptgirokaart. Wij hebben altijd wat twijfel over het meesturen van zo'n formulier. Maar als we het niet doen, krijgen we altijd reacties van mensen die een gift willen overmaken. Daarom zijn we zo vrij om er toch maar eentje bij te doen. Van harte aanbevolen!

Hartelijke groet,

Paul Emans, directie/bestuur a.i.

INTERVIEW PAUL BOER: MEESTER-VERZAMELAAR

'Meester-Verzamelaar' Paul Boer heeft samen met echtgenote Marry in 2010 wederom € 5.000,= bij elkaar gesprokkeld. EBC Magazine ging bij hen langs.

Kunnen de mensen nog veren?

Jawel, al heb ik voortheezakjes op dit goed voor oud papier, twee geleden nog veel blijven favoriet.



steeds alles bij jou inle-

keur natuurlijk. Zo zijn moment alleen nog terwijl daar een jaar of vraag naar was. Postzegels

Wat is je meest bijzondere verkoop in 2010?

Uit een renovatie van een oud huis waren negen blauwe tegeltjes van de schoorsteen gekomen. Die werden bij mij bezorgd met de vraag of ik ze kon verkopen... Op de markt in Dieren kwam een klant, die zag ze liggen en zei: Ik koop ze van je, maar dan moet het cement er af zijn! Samen met mijn dochter hebben we met een paar oude spijkers alle tegeltjes schoongekrabt. Een hele beste klus! Maar aan het einde van de dag kwam de klant terug en gaf me er € 100,= voor, leuk toch? Of die keer dat we thuis kwamen en er een plastic zak aan de voordeur hing. Daar zaten niet alleen postzegels in maar ook buitenlandse munten en een paar briefjes van 100 gulden. Verzamelwaar? Welnee, die konden we gewoon inwisselen bij De Nederlandse bank...voor het EBC natuurlijk!

Heb je nog iets bijzonders te melden?

Mijn contacten breiden nog steeds uit, regelmatig ga ik naar een veiling in Zwolle, maar ook een reis naar Zuid-Limburg is niet te gek. Ik heb een jaarkaart bij de NS, dus ik reis het hele land door. Afgelopen weken zat Marry met een gebroken enkel op de bank, dan is het wel fijn om iets om handen te hebben. Nou, daar is bij ons nooit gebrek aan!



KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT KORT



Op 23 februari werden we opgeschrikt door een felle brand bij de SPAR supermarkt in Oldebroek, die pal naast ons gebouw van het EBW ligt. Ondanks dat de SPAR geheel verloren is gegaan, zijn er geen ongelukken gebeurd en is het EBW nauwelijks beschadigd.

We zien hierin de beschermende hand van de Here God en zijn Hem dankbaar. Wij leven mee met de familie Jonker.



TIP:

Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Kijk dan op onze website:

www.ebc.st/nieuws



**PROFILA
ZORG**

evangelische zorg voor bijzondere mensen

In de update van Paul Emans kunt u lezen dat het EBC in gesprek is met Profila Zorg. Hierboven vindt u het logo van deze organisatie. Meer weten? Kijk op www.profilazorg.nl

Uw emailadres bespaart ons veel geld

Dit magazine sturen we u graag toe, omdat wij het belangrijk vinden om u te informeren over het werk bij het EBC. U kunt hieronder in de colofon zien dat het EBC Magazine in een oplage van ongeveer 8000 stuks verzonden wordt. Van die 8000 adressen ontvangen ongeveer 700 'ondersteuners' het Magazine via de mail. Dat scheelt veel druk- en portokosten!

Heeft u een emailadres en wilt u het EBC Magazine in het vervolg via de mail ontvangen, laat het ons dan weten.

Eenmaal per jaar blijven we het Magazine via de post versturen aan onze achterban. Dan houden we ons adresbestand 'up-to-date'.



-PRESENTATIE

*Wilt u weten wat het EBC doet voor jonge mensen die de weg kwijt zijn?
Denkt u na over ondersteuning van ons werk?*

Wij komen graag naar u toe om u te vertellen over ons werk. Aan de hand van een professionele beamerpresentatie laten we u zien wat wij doen.

EBC

Vaarbekerweg 7

8084 PT 't Harde

T (0525) 637 230

F (0525) 662 316

www.ebc.st

info@ebc.st

Telefonisch spreekuur

maatschappelijk werk:

elke werkdag

tussen 8.30 en 10.00 uur

T (0525) 637 237

mw@ebc.st

Bankrekening voor giften:

ING Bank 300.77.00

t.n.v.

Stichting Vrienden van het EBC

in 't Harde

Het EBC Magazine is een uitgave

van het

Evangelisch Begeleidingscentrum

en verschijnt in een oplage

van 8.000 stuks

Redactie: Klaas van der Hoeven

[\(kvdhoeven@ebc.st\)](mailto:kvdhoeven@ebc.st)

