



ROOS HOUDT VAN

AMBACHTELIJK

KANSRIJK WONEN IS GOED BEZIG

SPRINGKUSSENS POETSEN

EIKENHORST DAK ERAF

JEFFREY EN COLINDA GAAN NIET ALLEEN VOOR EEN GOED CIJFER



Hoveniersbedrijf van Triest BV

Tongerenseweg 116, 8162 PP EPE

Tel: 0578-621624 Fax: 0578-627575

www.vantriestbv.nl

info@vantriestbv.nl



Aanleg en onderhoud, Bestratingen, Architectuur, Boomverzorging, Kwekerij en verkoop

Dealer van Kant en Klaar hagen - ISO 9001 en VCA* gecertificeerd - Dealer van Buiten Beton

UWOON

HOE WILT Ú WONEN?



Betaalbaar woonplezier voor iedereen. Daar staat UWOON voor! Met woningen, maar ook met een actief beleid gericht op de sociale samenhang en de leefbaarheid in de buurt. Binnenkort start de bouw van het nieuwe centrumplan 't Harde. Er komen zowel huur- als koopappartementen. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan eens op www.centrumplanharde.nl

Wonen zoals u wilt... begint bij UWOON.

Bezoekadres Elburg:

Robbertsmatenstraat 2, 8081 HL Elburg

T 0525 68 49 00 E elburg@uwoon.nl | www.uwoon.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

Woon zoals u wilt



**WONEN
IN EEN
STADSMUUR**

4



**KANSRIJK
WONEN IS
GOED BEZIG**

6



**SPRING-
KUSSENS
POETSEN**

7



**HET
DAK
ERAF**

8



**NIET ALLEEN
VOOR EEN
GOED CIJFER**

9



**CIJFERS
2011**

10

EN VEEL MEER...

{overdenking} *'Kijk eens de andere kant op'*

Teleurgesteld zijn in God. Regelmatig spreek ik hierover met mensen. Ik moet dan vaak denken aan het verhaal van de Emmausgangers (Lukas 24).

Ze zijn teleurgesteld in God: ze dachten de levende Heer ontmoet te hebben, maar het leek niet waar te zijn. Jezus was dood. Ondertussen hebben ze niet door dat de levende Jezus gewoon naast hen loopt. De uitdaging voor deze mannen was om niet gefocused te zijn op hun eigen

pijn, hun teleurstelling, maar op de waarheid van de Heer (in hun geval: na drie dagen zal Ik opstaan uit de dood).

Terug naar onze tijd, onze teleurstelling in God. Ik denk dat Jezus ons door dit verhaal leert dat het belangrijk is om niet onze pijn als leidraad te nemen in het contact met God, maar Zijn waarheid. Misschien voelt het alsof God niet naar je omziet, maar kijk eens de andere kant op. Weet en geloof dat Hij niet ver weg is!



Door **Adrian Roest** / Begeleider

In 'Bij de voordeur' neemt receptioniste Liesbeth Veldhoen ons een maandagje mee...

Maandag. Zoals iedere maandag beginnen we met collega's en bewoners met de weekopening, we zingen en één van de collega's houdt een praatje over het thema van die week. Dat is af en toe wel hilarisch...

De ene keer zit de woordvoerder in een soort ton met een deksel erop, tilt de deksel zo nu en dan op en zegt dan: 'laat mij hier maar zitten'. Uiteindelijk vraagt hij of een bewoner hem wil helpen om uit die hoge ton te komen. Of een andere keer komt de woordvoerster de zaal inlopen en vraagt of iedereen mee wil komen, niemand stelt vragen, we lopen gewoon achter haar aan. Hoe zouden de discipelen het beleefd hebben toen Jezus hen vroeg om Hem zomaar te volgen? Deze maandag doet onze boer de week-opening. Het thema is 'Bestemming'. Hij heeft een levende kip, een kuiken, wat eieren en een kipfilet bij zich. Tijdens ons zingen kakelt de kip er vrolijk boven uit. Benieuwd hoe het verder gaat, maar daar kom ik helaas niet achter... Ik moet tijdens de weekopening de zaal verlaten, want de telefoon gaat én er staat een nieuwe bewoonster met haar ouders voor de deur.

Daarna wordt het druk, de collega's voorzien van koffie, naar de bakker, de post van het weekend verspreiden, boodschappen in de boerderij halen, de ene vergadering na de andere voorzien van koffie en thee. Ondertussen proberen we contact te zoeken met onze collega die hoogzwanger is. En de telefoon staat roodgloeiend. Hectisch, maar leuk!



Het is voor het eerst dat Rosemarijn helemaal zelfstandig woont. Ze heeft een prachtig maar ook bescheiden huisje gevonden. Zeg maar zeer bescheiden... ze woont in de **stadsmuur** van Elburg. Het huisje is 2 meter diep en 6 meter breed. Er is ook nog een boven, met een bad zelfs. Roos vertelt dat je daar niet zomaar in stapt, maar dat je er in moet kruipen omdat het lage, schuine dak weinig ruimte biedt. Daar zal ze gelukkig weinig moeite mee hebben: ze is klein van stuk en zit soepeltjes in elkaar. Toen ze op De Schuilplaats woonde (5 jaar geleden), zag je haar regelmatig op haar handen lopen met een grote omgekeerde glimlach.

Toen we Roos belden met de vraag of we een stukje over haar mochten schrijven, zei ze: "Goed, maar ik ben **gewoon normaal**, okee?" Zijn wij het hartgrondig mee eens. Roos heeft haar zaakjes goed op orde. Naast een idyllisch huisje heeft ze een baan bij de banketbakker. Een dag in de week gaat ze naar school, haar diploma is bijna in de pocket. Dat knusse, dat ambachtelijke, daar is ze gek op. Dat blijkt ook als we langskomen voor een interviewtje: we moeten de koffie zelf malen met een vooroorlogs molentje. O zo lekker trouwens.

ROOS HOUDT
VAN AMBACHTELIJK

'Het werklev
doet me goed'

"In de jaren bij het EBC ben ik volwassen geworden. Het leven daarvoor was zo hectisch dat ik me nauwelijks bewust was van mezelf. Ik was onzichtbaar. Langzaam ben ik steeds zichtbaarder geworden. Bij het EBC werd ik als persoon gezien. Dat ontdekte ik door kleine dingen, bijvoorbeeld bij het verdelen van de corveetaken. Dan vroeg de begeleider: wat wil jij doen. Ik zei dan: 'O, maakt niet uit.' En dan bleef hij die vraag maar stellen: **wat wil jij doen?** In diezelfde tijd bedacht ik me ook dat God mij gemaakt heeft, precies zoals ik ben. Ik realiseerde me: als ik mezelf onzichtbaar houd, doe ik geen recht aan wat God heeft bedoeld."

"Een paar jaar geleden heb ik overwogen om naast de begeleiding van het EBC elders intensieve therapie te gaan volgen. Ik was alleen al een week van slag van de intake. Je moet overal over nadenken, waarom dit, waarom dat. Ik heb er toen voor gekozen om juist het



normale werklev en op te zoeken. Dan maar iets minder denken, dan maar iets oppervlakiger. Dat was een goede keus. Ik merk dat het werklev en me goed doet. Je blijft niet hangen in moeilijke dingen, want je moet gewoon door. **Het praktische van alledag**, dat vind ik prettig. Thuis zit ik ook vaak te knutselen en te prutsen."

"Dat creatieve vind ik ook leuk bij de bakker. Je maakt altijd mooie en lekkere dingen. Die **ambachtelijke sfeer**: de ovens, de geur. Maar het zit 'm ook in de mensen. De jongens hier in de bakkerij hebben mij echt geholpen om weer in 'de gewone samenleving' terecht te komen: gewoon door vriendelijk en hulpvaardig te zijn. En soms recht voor z'n raap: Als ik zit te kniezen omdat ik iets fout heb gedaan zeggen, zegt er één: 'Mond houden, volgende keer beter'. Klaar." "Ik geniet van mensen. Ik houd ervan om dat terug te geven. Door iets grappigs te doen, een verrassing ofzo. Of door het gewoon te zeggen. Laatst schreef ik op een kaartje naar iemand: 'ik vind jou een **mooi mens**'. Die persoon vertelde aan iemand anders: 'Dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd.'"

We nemen afscheid van Roos, verlaten het kleine huisje en even is er de gedachte: 'Gewoon normaal...' Toch bijzonder.



Vincent



Roel

'ZE NOEMEN ONS ZELFS VAN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE STRAAT!'

Kansrijk Wonen is volop in ontwikkeling. Hoogste tijd voor een update. EBC Magazine sprak met Roel Vonk, coördinator Kansrijk Wonen en Vincent Epema, student én hoofdbewoner van het Kansrijk-Wonen-huis aan de Hendric Stevinstraat in Harderwijk.

Roel: "Kansrijk Wonen is echt een leuk concept. Samen met de gemeente, woningbouwcorporatie en straathoekwerk geeft het EBC jongeren, die dreigen op straat te komen, een nieuwe kans. Jongeren die door omstandigheden uit huis 'moeten', maar er nog niet helemaal aan toe zijn om op zichzelf te wonen, komen met andere jongeren in een huis, midden in een gewone buurt. Het bijzondere aan dit project is dat de hoofdbewoner van het huis ook een jongere is. De hoofdbewoner heeft geen begeleidingstaken maar vervult een voorbeeldfunctie. Hij zorgt voor een goede sfeer en laat zien hoe je elkaar aanspreekt in verschillende situaties."

GEZELLIG IN HUIS

Vincent: "Als hoofdbewoner probeer ik het gezellig te maken in huis. Ik ben ook een vraagbaak voor de jongeren in huis en ik ben verantwoordelijk voor de contacten met de buurt. De bewoners weten dat ze altijd bij me terecht kunnen, maar ik doe geen persoon-

lijke gesprekken. Daarvoor moeten ze bij hun begeleider zijn. Natuurlijk is er wel overleg over de dagelijkse dingen, zoals boodschappen, wassen, koken en opruimen. De bewoners kenden elkaar niet toen ze hier kwamen wonen. Nu hebben we een leuke groep mensen die allemaal mee willen helpen. Zelfs als ik een paar dagen op vakantie ben, gaat alles gewoon door."

VERDER UITROLLEN

Roel: "In Nunspeet is straathoekwerker Lambert Jongetjes (oud-EBC-medewerker) al jaren geleden gestart met begeleid wonen. Het project van Lambert vormt de blauwdruk voor het Kansrijk Wonen-concept. Lambert en het EBC vormen een prima team waarin Kansrijk Wonen eenvoudig maar wel stevig wordt georganiseerd. De projecten worden voor twee jaar gesubsidieerd door de gemeente. Er zijn inmiddels ook plannen om Kansrijk Wonen verder uit te rollen in Oldebroek en Nunspeet."

Roel: "Een groep vrijwillige coaches trekt met de jongeren op om ze praktisch bij te staan. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd en zoveel mogelijk verder ontwikkeld. Jongeren zijn verplicht om dagbesteding te hebben, zoals school- of vrijwilligerswerk. Bij het eerste project in Harderwijk



raken ook de buurtbewoners steeds meer betrokken. Het eerste huis 'draait' nu een jaar, en met het tweede huis zitten we in de opstartfase."

CADEAUTJE

Vincent: "We hebben ons open en uitnodigend opgesteld in de buurt. Barbecue organiseren in september, nieuwjaarsborrel schenken, dat soort dingen. Het contact is goed. Een van de burens noemde ons zelfs van toegevoegde waarde in de straat! Bij ons overbuurjongetje gingen we op zijn 8e verjaardag een cadeautje brengen, daar kunnen we niet meer stuk!"

GOED BEZIG

Roel: "Kansrijk Wonen is geen specifiek christelijk project. Het biedt het EBC wel een mooie gelegenheid om haar visie en missie in de praktijk te brengen. We werken hoofdzakelijk met vrijwilligers, in combinatie met enkele ervaren professionals. Het is mooi om te zien dat de burens ook betrokken willen raken bij het project. Je merkt dat ook kerken graag willen meewerken om de jongeren te ondersteunen. Alle betrokken partijen zijn ontzettend goed bezig: gemeente, woningbouwcorporatie, vrijwilligers, begeleidingsteam en de jongeren zelf. Zo helpen we elkaar echt vooruit!"

KORT NIEUWS

LAPTOPS GEZOCHT

We zijn op zoek naar drie (Pentium 4) laptops voor de verslaglegging van ons cliënten-administratiesysteem (Regas).

Contact: kvdhoeven@ebc.st of 06 25 353 337

DE VERANDERING



Op 18 februari was oud EBC bewoonster Emmy Tamming te zien in het programma 'De Verandering' van de EO.

Emmy vertelde daarin hoe ze van een depressieve jonge vrouw veranderde in een stralende bruid.

www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1240796

SPRINGKUSSENS POETSEN

Voor de dagbesteding zijn we steeds op zoek naar werkzaamheden die we samen met onze bewoners kunnen oppakken. Van Aperloo Attractieverhuur uit Elburg verhuurt onder andere springkussens. Na gebruik worden ze bij het EBC afgeleverd, waar we ze samen met onze bewoners schoonmaken en netjes inpakken. Een mooie klus, waarvan de opbrengst weer ten goede komt aan de dagbesteding.



VERZAMELKRING

Op 7 mei was onze meestersverzamelaar en oud bewoner Paul Boer weer even op de Schuilplaats. Hij bracht de opbrengst van 2011 mee: 5000 euro! Van dit geld werden onder andere een tafeltennistafel voor buiten, een trampoline, een foto-toestel en een aantal Bijbels gekocht. We voelen ons rijk gezegend met mensen als Paul!

HULP GEVRAAGD! Het dak van de Eikenhorst is ingestort. Ontzettend jammer! Tegelijk zijn we dankbaar: er is niemand gewond geraakt. We werken nu aan een goede nieuwe woonplek voor de bewoners van De Eikenhorst. We vragen vrijmoedig om uw steun hierbij. Als u wilt helpen, kunt u een gift overmaken naar Giro 3007700, tnv St. Vrienden van het EBC in 't Harde o.v.v. dak. Bedankt!

HET DAK ERAF! // Donderdagavond, het avondeten staat op tafel. Telefoon: Aart van Kruistum. Ik denk bij mezelf: "Dit is niet goed, er is iets gebeurd." Aart: "Rien, slecht nieuws, het dak van De Eikenhorst is ingestort." Kort overleg, vanavond valt er niets meer te doen. Morgenochtend vroeg, bouwvergadering met alle betrokkenen. Vrijdagmorgen, aan de ene kant valt er eigenlijk niet zoveel te zien, aan de andere kant lijkt het wel of de boerderij op haar knieën ligt. Een enorme knik in het dak en de muur is gedeeltelijk ingestort. Met elkaar zijn we blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Er was gelukkig niemand meer in het gebouw. De vragen gaan rond. Wat is de oorzaak? De gedeeltelijke sloop, ter voorbereiding op de ingrijpende verbouwing? De harde wind die dag? Vragen, maar nog geen antwoorden. Voor dit moment doet het er niet toe. Nu moeten we tot actie overgaan om verdere vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Want indirect zijn er natuurlijk wel slachtoffers. De bewoners die vanwege de verbouwing verhuisd zijn naar een vakantiepark. Ze hebben daar goede huisvesting, maar hun woning is op De Eikenhorst. Daar willen ze dan ook weer zo snel mogelijk naar toe. Dat is hun bekende en daardoor veilige woonomgeving.

In deze situatie denk ik aan een gedeelte uit Psalm 84: "Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin zij haar jongen neerlegt, bij Uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God." (vers 4). We mogen onze zorgen over de huisvesting aan Hem voorleggen en Hij zal er in voorzien. In dit vertrouwen gaan we er dan ook vanuit dat het dak er binnenkort weer vanaf zal gaan. Maar nu vanwege het feest dat er zal zijn als we de nieuwe huisvesting weer in gebruik nemen.

DOOR RIEN BRAND DIRECTEUR/BESTUURDER A.I.

BRANDSTOF



Stagiaires Jeffrey en Colinda willen mensen helpen

'WE GAAN NIET ALLEEN VOOR EEN GOED CIJFER'

Jeffrey Pruim (23) en Colinda Woort (19) lopen stage bij het EBC. Een kennismaking...

> WAAROM WERKEN IN DE ZORG?

Jeffrey wil mensen helpen. Er was een tijd dat hij zich eenzaam voelde. Zijn ouders zijn gescheiden en op school kreeg hij te maken met pestgedrag. Hij ontdekte toen dat God naar je om wil zien. Die ontdekking drijft hem nu om anderen te helpen.

Colinda wilde altijd al iets met mensen doen. Het contact met de bewoners ziet Colinda als erg waardevol. "Er is vandaag de dag zoveel ellende om je heen, ik wil een ander graag tot hand en voet zijn." Colinda had vroeger last van orthorexia, dat is extreem gezond willen eten, niets met e-nummers, niets met suiker, etc. "Dat beheerste mijn leven. De angst om iets verkeerd te eten werd bij me weggenomen nadat we er voor gebeden hebben. Toen besefte ik dat God werkelijk wonderen kan doen."

> WAT LEER JE OP HET EBC?

Jeffrey: "Telkens iets nieuws. Soms is het gewoon een dag meewerken, maar op een

ander moment moet je ineens duidelijk grenzen aangeven. Je moet kunnen overbrengen dat er soms gewoon gewerkt moet worden, ook als je het even niet zo ziet zitten."

Colinda: "Soms moet je gewoon niet meer willen dan er op dat moment in zit. Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar even zoals het gaat! Bij het EBC leer ik omgaan met een heel nieuwe doelgroep en dat is soms best pittig. Gelukkig hoef ik niet perfect te zijn. Het is helemaal niet erg als je laat merken dat je het even niet weet. Dat bevordert het gevoel van samen de problemen aanpakken!"

> WELKE ROL SPEELT HET GELOOF IN DIT WERK?

Colinda: "We zijn naar Gods beeld geschapen en zo kijken we naar elkaar. We mogen elkaar helpen."

Jeffrey: "We mogen cliënten steunen als het lastig is. Net als Aäron en Chur die de armen van Mozes ondersteunden toen Jozua streed tegen de Amelekieten."

> WAT DOE JE OVER EEN PAAR JAAR?

Jeffrey: "Ik hoop te mogen werken met deze mensen, eigenlijk zou ik het liefst bij het EBC komen werken ;-)"

Colinda: "Ik wil verder groeien in mijn persoonlijke ontwikkeling en in mijn werk. En vooral proberen mee te werken aan het plan van God in mijn leven!"



DE CIJFERS

Op deze pagina's geven wij u een samenvatting van de jaarcijfers over 2011. Het complete jaarverslag vindt u op onze website: www.ebc.st onder het kopje 'nieuws'.

We zijn dankbaar dat het na de reorganisatie in 2011 weer de goede kant op gaat met het EBC. Er is gelukkig geen moment sprake geweest dat de zorg in de verdrinking is gekomen. Sterker nog, we hebben in 2011 meer zorg verleend dan ooit. Het EBC voorziet steeds meer in de hulpvraag van jonge mensen die vastgelopen zijn.

En de hulpverlening breidt zich verder uit. In het staafdiagram hiernaast kunt u zien hoeveel cliënten wij mochten helpen in de afgelopen jaren.

Geconsolideerde balans EBC	31-12-2010	31-12-2011
ACTIVA		
Vaste activa	€ 1.133.328	€ 1.095.570
Vlottende activa	€ 117.553	€ 385.669
Totaal activa	<u>€ 1.250.881</u>	<u>€ 1.481.239</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	€ 194.710-	€ 133.627-
Voorzieningen	€ 374.955	€ 303.500
Langlopende schulden	€ 436.602	€ 708.862
Kortlopende schulden	€ 634.034	€ 602.504
Totaal passiva	<u>€ 1.250.881</u>	<u>€ 1.481.239</u>
	2010	2011
Geconsolideerde resultatenrekening EBC		
BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie	€ 906.116	€ 1.185.715
Niet gebudgeteerde zorgprestaties	€ 499.036	€ 554.064
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 798.569	€ 621.620
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>€ 2.203.721</u>	<u>€ 2.361.399</u>
BEDRIJFSLASTEN		
Personeelskosten	€ 1.706.904	€ 1.734.832
Afschrijvingen op vaste activa	€ 114.229	€ 120.125
Overige bedrijfskosten	€ 824.565	€ 730.890
Som der bedrijfslasten	<u>€ 2.645.698</u>	<u>€ 2.585.847</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	€ 441.977-	€ 224.448-
Financiële baten en lasten	€ 13.635-	€ 23.244-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	<u>€ 455.612-</u>	<u>€ 247.692-</u>
Buitengewone baten en lasten	€ -	€ 308.773
RESULTAAT BOEKJAAR	<u>€ 455.612-</u>	<u>€ 61.082</u>

Aantal cliënten per locatie in 2011



Geconsolideerde balans Vrienden van het EBC

	31-12-2010	31-12-2011
ACTIVA		
Vlottende activa		
Totaal activa	€ 80.773	€ 84.679
	€ 80.773	€ 84.679
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Langlopende schulden	€ 50.045	€ 56.039
Kortlopende schulden	€ 29.518	€ 27.307
Totaal passiva	€ 1.210	€ 1.333
	€ 80.773	€ 84.679

Geconsolideerde resultatenrekening Vrienden van het EBC

	2010	2011
BATEN		
Giften en baten uit fondsenwerving	€ 277.448	€ 270.776
Overige baten	€ 2.070	€ -
Totale baten	€ 279.518	€ 270.776
LASTEN		
Bijdrage Stichting EBC	€ 375.615	€ 196.100
Bestemde giften	€ 62.539	€ 73.690
Overige lasten	€ 56.481	€ -
Som der bedrijfslasten	€ 494.635	€ 269.790
BEDRIJFSRESULTAAT	€ 215.117-	€ 986
Financiële baten en lasten	€ 9.592	€ 5.009
RESULTAAT BOEKJAAR	€ 205.525-	€ 5.994

EBC Samen Leren Leven
www.ebc.st

ambulante begeleiding

Voor mensen die niet bij het EBC wonen, maar wel behoefte hebben aan hulp, bieden we Ambulante Begeleiding aan. Onze begeleiders bezoeken de cliënt thuis. Wil je meer informatie? Bel (0525) 637 234 (tussen 08:30 en 10:00 uur) of mail: mw@ebc.st



EBC Samen Leren Leven
www.ebc.st

dag besteding

Het EBC biedt dagbesteding aan eigen cliënten, aan hulpvragers met een indicatie uit de regio, en aan overige hulpvragers (reïntegratie, participatie, etc.). Interesse? Bel (0525) 637 230 of mail: info@ebc.st



JOBFISH

700 actuele vacatures bij christelijke werkgevers

www.jobfish.nl

**oudholland**
KANTOOR- EN BEDRIJFSMEUBELEN

www.oudholland.nl



Totaalleverancier met ruim 40 jaar ervaring

KANTOOR
KANTOOR
GARDEROBE
MAGAZIJN
WERKPLAATS
KANTINE