



De Zwanen vliegen verder

'Dit hadden we
niet willen missen!'

Magazine

april 2013 / jaargang 41





**Transparantie
geeft vertrouwen**

**Vertrouwen
maakt zeker**

**Bij uw bouwproject
wilt u zeker zijn**



STEENBERGEN
PROJECT MANAGEMENT

Hoeksteen van ieder bouwproject

www.steenbergen-pm.nl



begeleiding thuis

Voor mensen die niet bij het EBC wonen, maar wel behoefte hebben aan hulp, bieden we begeleiding thuis aan. Onze begeleiders bezoeken de cliënt thuis. Wil je meer informatie? Bel (0525) 637 230 (tussen 08:30 en 10:00 uur) of mail: mw@ebczorg.nl




dagbesteding

Het EBC biedt dagbesteding aan eigen cliënten, aan hulpvragers met een indicatie uit de regio, en aan overige hulpvragers (re-integratie, participatie, etc). Interesse? Bel (0525) 637 230 of mail: info@ebczorg.nl




HOVENIERSBEDRIJF VAN TRIEST BV
Aanleg & Onderhoud- Bestratingen- Ontwerpen- Boomverzorging- Kwekerij & Verkoop



Voor buitengewoon tuinplezier!

Het is weer bijna voorjaar!
Het wordt weer warmer, planten beginnen te groeien. Uw tuin is weer toe aan een nieuwe start!

Is uw tuin toe aan renovatie of vernieuwing, zit er geen voeding meer in de grond, gaat het onkruid zijn eigen gang en bent u klaar met die grote boom die al het licht wegneemt?

Hoog tijd om met ons contact op te nemen!

- * Dealer van Kant en Klaar hagen
- * Dealer van Buiten Beton
- * ISO 9001 en VCA* gecertificeerd

Tongerenseweg 116, 8162 PP Epe, Tel: 0578-621624
Internet: www.vantriestbv.nl, email: info@vantriestbv.nl




In dit magazine...



pagina 4
Trekker gezocht



pagina 4
Bijzondere Mensen Tent



pagina 6, 7, 8
De Zwanen vliegen verder



pagina 3
Drie grote uitdagingen



pagina 11
Kennis maken met EBC Partner Herman Hofman



pagina 12
Betrokken kerken

{Meditatie} WAAR JOUW MOGELIJKHEDEN STOPPEN...

...daar beginnen die van God! Ik spreek regelmatig met bewoners over hun toekomst. Soms is het dan moeilijk om een goed perspectief te zien. In deze tijd van crisis geldt dit voor velen van ons. Ontslagen of op hoge leeftijd nog veranderen van baan? Het lijkt onmogelijk om in deze tijd iets te vinden wat bij je past, waar je je talenten in kan uitleven, je jezelf kan ontwikkelen. Dat kan hopeloos aanvoelen.

God kijkt anders naar de dingen dan wij. Jeremia 29:11 geeft mij hoop. 'Mijn plan met jullie staat vast –spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.' Dát geeft mij kracht om verder te kijken dan voor mensen zichtbaar is!

Door Jiska van Ommen / Begeleider en groepswerker locatie De Eikenhorst



TREKKER GEZOCHT

De boerderij van de Schuilplaats is op zoek naar een andere trekker. We zoeken een middelgrote trekker van ongeveer 80 pk die nog in goede staat verkeert (en nog een jaar of tien mee kan). Een bijrijderszitplaats is wenselijk. We hebben een beperkt budget.

Tips van harte welkom! kvdhoeven@ebczorg.nl / 0525-637 230

Gezocht!

Bijzondere Mensen Tent

Van 17 t/m 20 mei 2013 organiseert Opwekking voor de 43e keer de jaarlijkse Pinksterconferentie. Onze partner Profila Zorg biedt daar een speciaal programma aan voor mensen met een verstandelijke beperking in de Bijzondere Mensen Tent. Deze activiteiten kosten veel geld, dit wordt bijeengebracht door verschillende acties. Wilt u meer weten of ook iets bijdragen? Kijk dan op www.profilazorg.nl



VEE-SCHEER- APPARAAT STUK

En onze boer Jan Zondag heeft nog een vraagje:

“Ons vee-scheerapparaat is stuk. Reparatie kost 100 euro met de opmerking dat het dan nog niet zeker is of hij er weer lang tegen kan. Een nieuwe van dit merk kost tussen de 400 en 500 euro. Misschien heeft iemand nog een machine liggen die niet meer gebruikt wordt en het nog prima doet?”



Kerst- of Paaspakketten nodig? Schakel het EBC in!

Tegen het einde van het jaar worden er vaak kerstpakketten uitgedeeld door kerken. In 2011 kwam het EBC voor het eerst in contact met een kerk in de omgeving die onze hulp daarbij vroeg. Na wat oriënterende gesprekken mochten wij ongeveer 700 pakketten samenstellen. Niet alleen de inhoud, maar ook het doosje hebben we in overleg met de kerk bepaald. Deze actie was zo'n succes dat we dat in 2012 weer hebben gedaan. Voor het EBC een prachtige klus tijdens de sombere en vaak natte dagen in november en december. Voor de kerk betekende dit het uit handen kunnen geven van een tijdrovende klus.

Ook voor paaspakketten, in grotere of kleinere hoeveelheid, kunt u bij ons terecht!

Het EBC bestaat dit jaar 40 jaar. Voor alle betrokkenen is er een jubileumviering op zaterdag 28 september 2013

Dus, ben je oud-collega, -werker, -bewoner, vrijwilliger, wepper of anders:

meld je aan via info@ebczorg.nl

40!

WAT VERBINDT, DAT VERSTERKT // Rondom de samengang van het EBC en Profila Zorg schreef ik de notitie 'Wat verbindt, dat versterkt' over wat ons bindt (identiteit, doelstelling, werkterrein) en wat het samengaan versterkt. Het ging en gaat daarbij niet alleen om de bedrijfsvoering, maar ook om collegiale ondersteuning en uitwisseling van kennis en ervaring.

Het EBC bestaat dit jaar 40 jaar. Het heeft in die 40 jaar bewezen een sterk en herkenbaar merk te zijn. Sterk in kwaliteit van zorg en herkenbaar in de uitvoering van zijn doelstelling. Een doelstelling die na 40 jaar nog recht overeind staat. Een doelstelling die het EBC ook met Profila zorg verbindt. Beide organisaties zijn 40 jaar geleden opgericht vanuit dezelfde doelstelling, namelijk omzien naar de zwakkere in de samenleving. Beide organisaties willen er zijn voor mensen die om verschillende redenen (tijdelijk) minder kansen hebben in de samenleving. De doelstelling verbindt, maar de gedeelde grondslag is nog belangrijker. Die versterkt het werk wat we iedere dag weer doen.

We weten ons afhankelijk van de zegen van onze God en Vader en onder die zegen doen we straks gezamenlijk ons werk. Werk waarin we heel bescheiden de liefde van Christus willen tonen aan hen die aan ons door Hem zijn toevertrouwd.

Rien Brand - *directeur-bestuurder a.i.*

DOOR RIEN BRAND DIRECTEUR/BESTUURDER A.I.
BRANDSTOF



*Hutspot langs de snelweg,
rondvliegende scherven
en een engel op een fiets*



De Zwanen vliegen verder

“Misschien gaan we wel naar Afrika,” Marry klinkt alsof ze een grapje maakt, maar een avontuurlijk lichtje in haar ogen doet vermoeden dat dit wel eens een geintje met een sein-tje kan zijn. “Serieus?” vraag ik dus toch maar. Ze kijkt haar man Jan even aan en die zegt: “Onze handen staan zo (terwijl hij beide handen open voor zich houdt). We maken geen plannen, maar zien uit naar wat God voor ons heeft voorbereid.”

Maar goed, dit is de achterkant van het verhaal. Laten we aan de voorkant beginnen: Jan en Marry bereiken de AOW-leeftijd. Na 34 jaar vertrekken ze eind mei bij het EBC. Dat schreeuwt om een interview... In 6 mini-hoofdstukjes schetsen we iets van een EBC-fenomeen: de Zwanen.

- I -

Het Gideonvlies en de moeilijke start van Marry

Het EBC bestond amper vijf jaar. Twee jaar eerder waren ze ook al gevraagd om mee te helpen. Ze waren gaan kijken, maar het klikte niet echt (in Jans woorden: ‘We waren er nog niet klaar voor... en het was ouwe zoi.’) Maar nu EBC-stichters Willem en Gerrie Achter de Molen opnieuw vroegen: ‘Kom over en help ons’, voelde het anders. Toch was het een forse stap. Zeker ook omdat het jonge gezin van giften zou moeten leven. In een serie bevestigingen waren de kippen de definitieve lakmoesproef, of Bijbels uitgedrukt het vlies van Gideon. Jan - zelfstandig kippenboer van beroep - had juist een nieuw koppel (lees: 5.000 stuks) kippen gekocht. ‘Heer, die zal het EBC dan over moeten nemen,’ bad hij. Het EBC stemde in, had er direct een nieuw werkproject bij (de kippen) en het jonge gezin De Zwaan verhuisde naar landhuis De Schouwenburg. Van kippenboer tot kasteelheer, typeerde iemand Jans carrièrewissel.

De kasteeldame stond van harte achter de keuze om te gaan wonen en werken bij het EBC, maar de praktijk viel wel vies tegen. Marry zegt het zo: “Je had geen privacy. Helemaal niks. Je at *altijd* samen met de groep bewoners. Elke maaltijd. Je had niks te zeggen over je was en over het avondeten. Onze jonge kinderen verbleven in dezelfde huiskamer als de bewoners. We hadden alleen een eigen slaapkamer. Dat had ik me niet gerealiseerd. ‘Kosten berekenen’ hadden we overgeslagen. We waren heel volgzzaam en ondergingen het gewoon. Maar dat was niet het enige dat moeite gaf. Vanaf het eerste begin begeleidden we elk een aantal

bewoners. In de gesprekken met de meisjes die ik begeleidde, kwam ik mezelf al heel snel tegen. Ik was niet opgeleid tot hulpverlener, maar ik had ook nooit hulpverlening gekregen. Zelf heb ik een erg moeilijke jeugd gehad. Ik kom uit een gezin waar het instabiel en onveilig was. Dat speelde nu allemaal op. Ik twijfelde of ik op deze manier wel kon blijven werken bij het EBC. Na enige tijd heb ik zelf een jaar lang hulpverleningsgesprekken gekregen. Het was een worsteling. Ik kan zeggen dat ik daar sterker en mooier uit ben gekomen. Uiteindelijk hielp het me enorm in de begeleiding. Bewoners zeiden dan vaak: 'Jij weet er niks van, je hebt het alleen maar uit de boekjes.' Als ik vertelde dat dat helaas niet waar was, ontstond er vaak goed contact."



Marry tussen haar pupillen

- II -

Een aanhanger vol Pampers

Feest vieren, daar waren ze goed in bij het EBC. Sinterklaas: grote surprises mét gedichten. Verjaardagen: ontbijt op bed en tijdens de koffiepauze op je stoel staan terwijl je vrolijk toegezongen werd door de rest van de groep. Jubilarissenfeesten. Lammetjesfeesten. En natuurlijk ook de christelijke feesten."Je mag feesten. Dat wilden we bewoners leren. En dat kan prima zonder drugs en alcohol. Stil staan bij goede dingen en daar plezier aan beleven. Dat dééd iets met bewoners." Jan licht het zichtbaar met plezier toe. De grijns op zijn gezicht is zo groot dat het lijkt alsof hij elk moment *Lang zal hij leven* in kan gaan zetten. Marry is hem voor: "De vakanties, dat was het toppunt. Met z'n allen twee weken naar Zwitserland. Werkers, kinderen, bewoners. Een karavaan met 10 auto's en een aanhanger vol Pampers. We namen alles mee. Alleen verse groente kochten we. Kippenpoten en gehaktballen hadden we van tevoren ingemaakt in vet. Onderweg aten we hutspot. Lous Honcoop nam grote gasflessen mee zodat we de boel warm konden krijgen. We hadden héél véél lol op vakantie. Op onze gympies in de sneeuw, want bergschoenen hadden we geen van allen." Jan weer: "Geestelijk gebeurde er veel. Juist in die vakanties maakten bewoners vaak goede keuzes. Voor God, voor elkaar. Gouden tijden waren het."

- III -

De sloot achter de varkensschuur

Jan en Marry hebben vier dochters. Hoe vonden zij het om op te groeien bij het EBC? Vier quotes (gepikt uit: 'Zwanen in Vogelvlucht', de jubileumnieuwsbrief die Jan en Marry 9 jaar geleden rondstuurde):



Esther: "Het groepsgebeuren vond ik helemaal geweldig. Bij het EBC heb ik heel veel leuke dingen meegemaakt, maar ook minder leuke dingen." *Mirjam*: "Mijn jeugd tussen de bewoners heeft me mede gemaakt tot een sociaal voelend mens met een warm hart voor mensen in problemen." *Ruth*: "Wat me steeds is bijgebleven: respect hebben voor een ander en die in zijn waarde laten."

Hannah: "Spelen bij de sloot achter de varkensschuur. En ik was niet weg te slaan bij de hooiberg, waar ik altijd even in het hooi ging liggen. Pa en ma hebben mij door het werk bij de Schuilplaats een zwak meegegeven voor mensen in nood." O ja, en dan is er nog 'nepdochter' (klinkt niet aardig, maar het zal wel een Geuzen-naam zijn) *Marianne*. Twee-en-een-half jaar woonde ze bij het gezin in: "Ik kreeg er een hele familie bij. Het was een mooie periode."

- IV -

Trammelant en het geheim van de olie

Na 15 jaar liep de samenwerking tussen het directie-echtpaar en hun inmiddels volwassen geworden organisatie spaak. Het bestuur greep in en de directeur vertrok bij het EBC (Red: Willem richtte daarna het EBW op in Oldebroek - EBC en EBW zijn enkele jaren geleden samen verder gegaan als één organisatie en ook de persoonlijke relaties zijn hersteld). Jan over die tijd: 'Het was erg pijnlijk, maar God drukte me op het hart: 'Dit is nog steeds de plek waar Ik je gesteld heb. Je mag hier groeien, bloeien en vrucht dragen.' Veel recenter - in 2010 - kwam de heftige reorganisatie nadat er grote financiële problemen ontstaan waren bij het EBC. "Afscheid moeten nemen van collega's. Zwaar. Ik was in die tijd ook zelf bereid om weg te gaan, om plaats te maken." Jan kijkt ernstig terwijl hij verder spreekt. "Maar opnieuw ervoer ik Gods stem die zei: 'Blijf op je post'. En ik ben blij dat ik juist in die nare tijd tot zegen kon zijn. Voor veel mensen was het goed dat er een vertrouwde plek was waar je even 'je emmertje kon legen'. De interim manager vroeg me: hebben de rondvliegende scherven je verwond? Ik antwoordde: Ja. Maar ik weet ook waar ik de olie kan vinden die de wonden zacht maakt en heelt."

- V -

Ik knip je tot je dood

"God bevestigde door de jaren heen onze roeping doordat er altijd genoeg was. Op giften leven, we hadden dat niet willen missen. Het leert je vertrouwen. En de verrassingen zijn grandioos. We ontvingen honderden envelopjes - zo vaak met precies het nodige geld. Op een dag kwam er iemand het terrein op fietsen en gaf aan één van de bewoners een envelop voor ons. Niemand kende die persoon. In de envelop zat exact het bedrag waar we dringend op zaten te wachten. Een bewoner zei: 'Dat moet een engel geweest zijn.'" Jan en Marry glunderen als ze nog een rij bijzondere giften opsommen. Jan voegt toe: "De kapper knipt me altijd gratis. Laatst zei hij tegen me: 'Ik blijf je gratis knippen tot je dood, hoor, ook als je straks AOW ontvangt.' Ik reageerde: 'Maar jouw schoorsteen moet ook roken.' Hij weer, lachend: 'Dacht je dat de Heer alleen voor jou zorgt?'"

- VI -

Afrikaans, of plat Oldebroeks

Bijna zetten ze een punt achter het EBC. Ze doen er naar eigen zeggen totaal niet dramatisch over. Ze hebben hun werk met vreugde gedaan. Jan al jaren als personeelsmanager, en Marry de laatste jaren vooral als begeleider van de creatiefgroep. "We weten dat onze tijd bij het EBC erop zit. En we zijn blij dat het door gaat. Het is Gods werk, niet dat van ons. We zien uit naar wat God geeft." Dat wachten we mét hen af, binnenkort zullen ze vast een nieuwe stem horen die roept 'Kom over en help.' En wie weet, misschien is dat wel een Afrikaanse stem. Maar plat Oldebroeks kan natuurlijk ook best.

De Zwanen vliegen verder, zoveel is zeker.
'Behouden vlucht!'



Drie grote uitdagingen

EBC-manager Aart van Kruistum heeft het razenddruk. De zorg in Nederland staat onder druk. Budgetten worden gekort. En ondertussen groeit de hulpvraag. Gelukkig maken die omstandigheden Aart niet minder enthousiast. Hij is overtuigd van de toegevoegde waarde van het EBC, vertrouwt op God en denkt graag in mogelijkheden. In dit magazine deelt hij drie actuele uitdagingen.



1) GEKORT OP OPVANG, OF TOCH NIET?

Van oudsher is het EBC goed in intramurale zorg. Dat is zorg binnen een zorginstelling. Daar is vanuit de overheid minder geld voor beschikbaar. Daarom wordt het EBC op dit onderdeel gekort. Toch zijn we nog heel constructief met het zorgkantoor in gesprek over de vraag of dat wel een goed idee is. Onze christelijke identiteit past goed bij onze regio, waar veel mensen op zoek zijn naar christelijke zorg. Dat ziet ook het zorgkantoor. Het EBC is onderscheidend qua doelgroep, dagbesteding en achterban. Daarmee wil het zorgkantoor ook zuinig op ons zijn. En is er een reële kans dat we niet of minder gekort worden.

2) ZORG BIJ MENSEN THUIS

We hebben ons ook sterk ontwikkeld in extramurale zorg: zorg bij mensen thuis. De overheid stuurt erop aan dat meer zorg thuis verleend wordt omdat het goedkoper is. Het wachten is nu op duidelijk beleid uit Den Haag zodat de gemeentes de juiste lokale zorgpartners kunnen kiezen. Het EBC heeft de gemeenten in de regio veel te bieden, omdat we gedreven zijn, stabiel blijken, en heel goed ingebed zijn bij mensen en organisaties in de samenleving. Voor het EBC liggen hier dus volop kansen.

3) DAGOPVANG VOOR DAKLOZEN

In Zwolle wordt de dagopvang voor dak- en thuislozen opnieuw aanbesteed. Zorgorganisaties mogen een plan van aanpak indienen en het meest passende aanbod mag deze zorg verlenen. Het EBC gaat een plan indienen. We merken bij een ander pionierproject, Kansrijk Wonen, dat mensen echt geholpen zijn bij een hulpvorm waarin de verschillende zorgpartijen samenwerken en waarbij ook gewone mensen betrokken worden. Gebaseerd op de principes die we leren bij Kansrijk Wonen, en die ook heel goed aansluiten bij speerpunten in het beleid van de overheid, ontwikkelen we een innovatief en kansrijk plan voor dagopvang in Zwolle.





Kennismaken met EBC Partner...

Herman Hofman van Technicare

Een klusser die het EBC altijd met veel plezier inhuurt is Herman Hofman. Deze oud-collega heeft een passie voor techniek én voor mensen. Daarom richtte hij zijn eigen bedrijf Technicare op. Samen met een maatje (vaak iemand die een beetje op een zijspoor staat en door Herman weer geactiveerd wordt) werkt hij toegewijd en met veel plezier aan allerhande technische klussen.

Herman is 47 jaar, werkte 16 jaar als onderhoudsmonteur in een ziekenhuis in Utrecht, maar kwam in 2008 terug naar zijn geboorteplaats Nunspeet om te gaan werken bij het EBC in 't Harde en omstreken. Hij genoot van de combinatie techniek en zorg.

Ziek

Helaas kwam de kersverse EBC-medewerker in dat eerste jaar ziek thuis te zitten: zijn chronische darmklachten speelden hem parten. Hij verwachtte zijn baan te verliezen, maar kreeg wonderlijk genoeg een vast contract aangeboden. Hij zag er de leiding van God in. In het jaar dat volgde herstelde hij en weer een jaar

later begon hij een studie (SPW 4).

Juist toen kwam de grote reorganisatie van 2010. Herman verloor alsnog zijn baan. Dat was een tegenvaller, maar iets zorgde ervoor dat hij ook nu rust ervoer en hij vertrouwde erop dat het goed zou komen.

Klusbus

Direct na zijn uitdiensttreding begon Herman aan een bedrijfsplan en een klein half jaartje later reed hij rond in zijn klusbus. Technicare heet zijn eigen bedrijf. Het is Hermans visie om in zijn werk plaats te bieden aan iemand die dagbesteding nodig heeft en die gebaat is bij wat extra aandacht.



Bijbelschool

Vele jaren eerder had hij enkele jaren gestudeerd aan een bijbelschool. Maar evangelist of zending worden, dat was toch niet echt Hermans ding. Dus zocht hij werk dat aansloot bij zijn eerdere opleiding MTS Elektrotechniek. Hoewel hij genoot van het technische werk, miste er iets. Bij het EBC ontdekte hij hoe goed de combinatie van techniek en zorg hem paste.

Wens

En die combinatie zet hij nu voort met zijn eigen bedrijf. Een wens die in vervulling gaat. Qua werk komt het altijd goed, merkt Herman, hoewel hij last heeft van de huidige crisis. 'Ik geloof dat ik nu echt doe wat ik mag doen. En we zijn nog nooit iets te kort gekomen.'

Partnership

Herman Hofman is aangesloten bij het EBC Partnership (ondernemers die het EBC steunen).

www.klusbedrijftechnicare.nl
info@klusbedrijftechnicare.nl
(06) 2431 2138

Technicare
klusbedrijf

VOLGENDE BIJeenKOMST EBC PARTNERSHIP: 22 APRIL

De volgende bijeenkomst van het EBC Partnership vindt plaats op 22 april 2013. Locatie: Boerderij Ko Kalf in Doornspijk. Alle partners zijn van harte welkom (meer info volgt binnenkort). Ben je ondernemer, sta je achter het werk van het EBC en ben je nog geen lid van het Partnership? Kom dan vrijblijvend een kijkje nemen op 22 april. Als EBC Partner blijf je betrokken bij de ontwikkelingen van ons werk én kun je volop netwerken in een groep van ruim 40 enthousiaste ondernemers.



jobfish christen & carrière

CHRISTELIJKE VACATUREBANK

De christelijke vacaturebank Jobfish ondergaat een metamorfose. Naast vacatures toont de website binnenkort ook nieuws en heel veel informatie rondom het thema 'Christen en carrière'. Jobfish gaat nauw samenwerken met Leger des Heils, Christelijke Hogeschool Ede, De Hoop en verschillende andere organisaties.

Jobfish-eigenaar Wijnand Voogdt is Partner van het EBC en zal tijdens de komende bijeenkomst een 5-minuten-presentatie verzorgen.



BETROKKEN KERKEN GEZOCHT

De kerken zijn van grote waarde voor het werk van het EBC. Juist om de ongefinancierde zorg te kunnen leveren: denk aan pastorale zorg en weekopeningen. Maar ook aan de opvang van mensen die niet over de juiste zorgindicatie beschikken en tóch dringend hulp nodig

hebben. We zijn op zoek naar kerken en gemeenten die ons werk (opnieuw) willen ondersteunen. Nodig ons eens uit voor een boeiende presentatie over ons werk. Hopelijk tot ziens!

*Klaas van der Hoeven, communicatieadviseur/fondswerver
(06) 2535 3337 / kvdhoeven@ebczorg.nl*