



# Magazine

Jaargang 46, december 2017

## *BIKER MET EEN OPDRACHT*



## Inhoudsopgave



2



6



8



3

minisymposium  
gespecialiseerde hulp bij hoarding  
16 november 2017

10



4



9



*Hoe zou jij de Here Jezus aanbevelen?*

*Wanneer je b.v. een advertentie op "Marktplaats" wilt zetten om je auto te verkopen, ga je er over nadenken hoe je de advertentie zo opstelt, dat mensen nieuwsgierig worden naar de auto die jij in jouw advertentie aanbeveelt. Je gaat je auto zo goed en mooi mogelijk omschrijven. Ook is het belangrijk iets unieks in jouw advertentie te noemen, want dat kan mensen triggeren en zo vind je hoogstwaarschijnlijk een koper.*

*Het gaat dus om reclame maken, aanbevelen of aanprijzen. Stel dat je dat voor de Here Jezus mag doen, hoe zou je dat dan aanpakken. In dit EBC Magazine komt Henk aan het woord. Henk is fervent motorrijder. Op de Veluwe is hij van verre te herkennen met zijn motorjas met een groot wit kruis op zijn rug. Henk zegt: Je moet mij niet op een sinaasappelkistje op de hoek van de straat zetten, dat werkt voor mij niet, dan klap ik dicht. Maar Henk doet het op zijn manier. Door het dragen van zijn motorjas evangeliseert Henk. Hij steekt zijn liefde voor de Here Jezus niet onder stoelen of banken. Hoe zou jij het doen? Reclame maken voor het Kindje in de kribbe. Henks Verlosser, mijn Verlosser. Is Hij ook jouw Verlosser? Laat het licht van deze Verlosser maar veel schijnen in deze donkere tijd!*

*Shalom/Hartelijke groet,  
Dick van der Voort*

*“Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie Hemelse Vader ervoor prijzen.”  
Mattheüs 5:16 BB*



De medewerkers van EBC Zorg willen vanuit hun christelijke identiteit hun werk doen. Het is de belangrijkste reden waarom ze voor EBC Zorg hebben gekozen. De zorg voor en begeleiding van mensen die in hun leven zijn vastgelopen, is geen makkelijke opgave.

Als vaak nog relatief jonge medewerker word je in je werk geconfronteerd met wat een cliënt op jonge leeftijd al heeft meegemaakt. Misbruik, verwaarlozing, (psychisch) geweld enz. Gebeurtenissen die hebben geleid tot psychische hulpvragen, of psychiatrische problematiek. Daarnaast spelen er geloofsvragen zoals de vraag hoe dit kon gebeuren in een christelijk gezin, of door iemand die in zijn (kerkelijke) omgeving op een voetstuk staat. Voor de christen-hulpverlener komt zo'n geloofsvraag heel dichtbij. Het zet je aan het denken over hoe mensen met elkaar omgaan en de soms levenslange schade die het voortbrengt. Natuurlijk hebben niet alle cliënten zo'n verleden, maar in alle gevallen is de gebrokenheid binnen dit aardse leven aanwezig en zichtbaar.

Werken bij EBC Zorg kan daardoor zwaar en veeleisend zijn. Gelukkig is er binnen het personeelsbestand een mooie balans tussen oud en jong, beginnend en ervaren. We zijn elkaar tot steun en weten we ons gesteund door u. Door uw gebed en/of financiële bijdrage aan ons werk. Misschien denkt u wel, daar heb je hem weer. Iedere Brandstof doet hij weer een beroep op mij. U heeft gelijk, maar de waarheid is dat we uw steun hard nodig hebben. Waar we uw steun voor nodig hebben is wat wij 'Zorg Plus' noemen. Het pastoraat dat wij mogen aanbieden. Verder gebruiken we het voor onze identiteitsbijeekkomsten, overleg met deskundigen van buiten de organisatie en extra inzet van uren begeleiding bij een crisis die niet vergoed worden.

Uw vraag over het waarom is gerechtvaardigd, want dat moeten we ons ook blijvend afvragen. Waarom vinden we het zo belangrijk om gestalte te geven aan onze christelijke identiteit. Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: **We vinden het belangrijk, misschien zelfs noodzakelijk, omdat we in ons werk de liefde van onze God en Vader voor alle mensen willen laten zien. Niet voor onszelf, maar zodat Hij ervoor geprezen zal worden.**

Rien Brand

directeur-bestuurder



EBC Magazine is een uitgave van:

### **Stichting Evangelisch Begeleidingscentrum**

EBC Magazine verschijnt twee keer per jaar in mei en december en wordt gratis toegezonden aan donateurs, kerken, zakenpartners en andere belangstellenden.

Oplage:  
ca 7.900 exemplaren

Vormgeving en redactie:  
Klaas van der Hoeven  
kvdhoeven@ebczorg.nl

Druk: Pieters Media

Evangelisch  
Begeleidingscentrum  
Vaarbekerweg 7  
8084 PT 't Harde  
T: 0525 637 230  
M: info@ebczorg.nl  
E: www.ebczorg.nl

Wilt u ons werk steunen?  
Fijn!  
Giften kunnen worden over  
gemaakt op bankrekening:  
**NL70 INGB 0003007700**  
tnv  
St. Vrienden van het EBC

Henk woont in een gezellig huisje in Oldebroek. “De voortuin moet ik nog aanpakken, ik doe steeds een stukje”, zegt hij bij mijn aankomst.

Zijn hobby is niet moeilijk te raden, in de achtertuin staat een prachtige blauwe motorfiets, en Henk heeft een leren jack aan dat bij een motorclub niet zou misstaan. Tel daarbij op zijn mooie sik en gladde kale hoofd en je hebt een echte ‘biker’.



Op mijn vraag hoe Henk bij EBC Zorg terecht is gekomen volgt een pittig verhaal. Vanaf de lagere school al was hij het slachtoffer van pesterijen. “Ik vond leren moeilijk, moest altijd op mijn tenen lopen.



dame een prostituee was, toen ze midden in de nacht vertrok en later weer thuiskwam. Dat was wel een schok voor me. Ik heb toen geprobeerd om haar daarmee te laten stoppen, maar dat lukte niet.”

Er bleek echter veel meer aan de hand en Henk werd op een zondagmorgen opgepakt en verhoord door de politie. Hem werd medewerking aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Hij werd 24 uur vastgezet.

# Henk:

# Biker



Iedereen dacht dat ik beter kon. En dat ging gewoon niet.”

## Gevangenis

Na zijn opleiding leerde Henk zijn vrouw kennen. Hij trouwde met haar in 1995.

Het huwelijk strandde helaas na zes jaar. Na de scheiding verhuisde Henk naar Zwolle. Daar leerde hij nieuwe mensen kennen. “Ik zag ze al snel als mijn vrienden.”

Op enig moment vroeg een van zijn vrienden of hij tijdelijk onderdak wilde bieden aan een buitenlandse jonge vrouw. Zij was in de problemen gekomen en had geen dak boven haar hoofd. “Dat vond ik prima, het was best gezellig”, vertelt Henk, “er was zo altijd iemand thuis”. De werkelijkheid bleek behoorlijk anders. “Ik kwam erachter dat deze

“Moet je voorstellen” zegt hij “Ik! In de gevangenis! Nu kan ik er wel om lachen, maar ik zeg je: ik had toen geen idee wat er met me gebeurde.” De veroordeling luidde: 80 uur taakstraf. “Dat had een zware tijd moeten zijn, maar ik heb er eigenlijk wel van genoten”.

Hij vertelde eerlijk aan het bedrijf waar hij moest werken wat er gebeurd was en zette zich voor 100% in. “Het was een leuke tijd, mijn werkgever/ begeleider daar vond het best jammer dat de 80 uur voorbij was.”

## Ouders

Na deze periode kon Henk terugkomen bij zijn ouders in 't Harde. Zij vingden hem op en gaven hem weer een plek om te wonen. Geld was er niet meer, schulden des te meer.

“Ik was vanwege mijn leven in Zwolle in de schuldhulpverlening terechtgekomen, maar doordat ik thuis kon wonen, kon ik daar gelukkig snel mee aan de gang.” Natuurlijk wilde Henk zo snel mogelijk weer op een normale manier aan het werk. Hij benaderde een jobcoach die een test voorstelde. “Ik wist niet waar hij naar zocht, maar er was wel iets aan de hand, zo bleek later.” Die test wees PDD-NOS uit, een aandoening in het autisme spectrum.

Henk vertelt: “Autisme! Dat was wel een klap. Mijn eerste gedachte was ‘ik ben niet goed wijs dus!’, al wist ik wel beter.

Maar tegelijk werd een hoop duidelijk. School, het niet kunnen meekomen met bepaalde vakken, ik snapte het ineens.”

### Stempel

Op de vraag hoe hij daar nu mee omgaat zegt

# met een opdracht

hij: “Ik zag in het begin de diagnose als een ‘stempel’ op mijn voorhoofd. Nou, een stempel is met inkt, en inkt kan je er toch afwassen? Later leerde ik natuurlijk dat PDD-NOS niet overgaat, je moet er mee leren leven. En mijn omgeving moet er mee leren omgaan.” Op de vraag: ‘hoe nu verder’ begint Henk te glimmen: “ik raakte als vrijwilliger verbonden aan het Rode Kruis en werd verantwoordelijk voor de gebouwen. Daarnaast ben ik Eerste-Hulp verlener. Dat is mooi werk! Langzaam kwam mijn zelfvertrouwen terug en ik kwam in contact met Klaas Bel van de Rafaël Gemeente in Elburg. Met hem kon ik echt over álles praten! Ik was in 1988 al gedoopt, maar er was niet veel meer over van mijn geloof. Klaas heeft me teruggebracht bij de kern: *Jezus. Hij is echt mijn alles.*”



Samen met de begeleiders van EBC Zorg ontwikkelde Henk zich tot de mens die hij nu is: een biker met een opdracht. Achterop zijn leren jack prijkt een wit kruis. De mensen mogen zien wat hem drijft. “Als ik het zo eens mag zeggen: ik ben nooit alleen. Jezus

is altijd bij me, op de motor, thuis, overal!” Tot slot vertelt Henk: “Die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan hè? Ik wil net als hij doen. Zorgen voor de mensen om me heen, vertellen over Jezus. Ik ben niet zo’n lezer, maar dat wil ik graag uitdragen.” Henk heeft wekelijks een afspraak met Dick, zijn begeleider bij EBC Zorg. Met hem kan hij bespreken wat lastig is, maar samen kunnen ze ook plannen maken voor de komende tijd. “Ik heb een heel goed contact met hem, ben echt blij met de begeleiding die ik krijg van EBC Zorg.”



# ACTIVERINGS-SCOACHES BIJ EBC ZORG



**EBC Zorg heeft twee activeringscoaches aangesteld: Driesje de Ruiter en Dick Wijnhoud. In dit EBC Magazine stellen zij zich aan u voor.**

In september zijn wij van start gegaan als activeringscoaches. Wij hebben als doel de bewoners van het EBC te bewegen tot actieve deelname aan de maatschappij.

De functie van de activeringscoach is gebaseerd op de gedachte dat werk een belangrijke bijdrage levert aan herstel. Bij werk wordt al snel gedacht aan een reguliere baan waarmee je in je eigen inkomsten voorziet. Werk is wat ons betreft echter een breder begrip: alle vormen van werk, van dagbesteding tot regulier werk en alles wat daartussen zit.

Naast het gegeven dat werk (mogelijk) inkomen oplevert, heeft het veel meer effect op het dagelijks leven. Werk geeft structuur aan de dag,

levert sociale contacten op, zorgt voor zinvolle tijdsbesteding, maakt je onderdeel van de maatschappij, geeft je het gevoel dat je iets betekent en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Activeren betekent dit onderwerp op de agenda zetten, zowel binnen als buiten EBC Zorg.

## **Opstarten**

De afgelopen periode stond in het teken van kennismaken met cliënten, begeleiders en met collega's van de werkprojecten op de Eikenhorst en de Schuilplaats.

Ook hebben we contact gelegd met bedrijven en collega-instellingen in de regio die onze cliënten een (werk-)plek kunnen bieden.

Inmiddels zijn we gestart met het coachen van een aantal cliënten van de Schuilplaats, de Eikenhorst, het EBW en Kans2Grow. Samen met hen bepalen we wat het beste bij hen past.

De belangrijkste vragen die wij stellen zijn:

- Waar liggen jouw interesses?
- Wat zijn jouw kwaliteiten en competenties?
- Wat zijn jouw dromen, ambities en grenzen?

## Maatwerk

We werken niet volgens vaste procedures, maar bekijken per cliënt welke ondersteuning we kunnen bieden, maatwerk dus. Zo hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om onze cliënten een beroepskeuzetest te laten doen. Met de cliënt gaan we op zoek naar een plek die zoveel mogelijk aansluit bij de interesses en competenties. Sommige cliënten zullen we op afstand coachen en in andere situaties is het goed om ook op de werkvloer aanwezig te zijn en ter plekke te coachen. De afgelopen periode hebben we al mooie voorbeelden gezien van hoe 'mee doen' en 'in beweging blijven' een positieve bijdrage levert aan het herstel.



Op  
3 oktober  
tijdens de Inspira-  
tiedag van Careander  
sprak Erik Dannenberg  
over het thema "Van  
zorglandschap naar parti-  
cipatiemaatschappij". Erik is  
voorzitter van DIVOSA, de  
vereniging voor gemeente-  
lijke leidinggevenden in het  
sociaal domein. Hij heeft als  
levensmotto: 'Iedereen hoort  
erbij, iedereen doet ertoe,  
iedereen moet mee kunnen  
doen'. Erik: "Waarom  
hebben we het steeds  
over 'mensen met een  
afstand tot de arbeids-  
markt' en nooit over  
'een arbeidsmarkt  
met afstand  
tot bepaalde  
mensen'? Ons  
zorgmodel  
dwingt ons in  
handicaps,  
beperkingen  
en stoornissen te  
denken."

Gelukkig  
verschuift de focus nu  
naar participatie: "Wat kun je,  
waar droom je van, wat doet  
een beroep op je  
sterke kanten?"



## Ria en Kees over cijfers, centen, cashflow en christen-zijn

EBC Zorg bestaat al bijna 45 jaar. Al die jaren maakte de Heer het mogelijk een eindje op te lopen met mensen die dat nodig hadden. Al die jaren konden we aan onze verplichtingen voldoen. In 2011 was het kantje boord, maar ook toen mochten we verder. Sinds 2012 is de financiële boekhouding samengevoegd met Profila Zorg. EBC Magazine sprak met onze twee 'cijferkopstukken': Ria van Ramshorst en Kees Slootweg. Deze cijferkunstenaars putten vreugde uit hun werk, en dat is mooi, want we hebben elkaar echt nodig om de totale organisatie tot bloei te laten komen. We stelden beiden 7 vragen...



Hoe lang werk je al bij EBC Zorg?

**RIA:** Vanaf december 1990 tot heden. Ik ben er ongeveer twee jaar tussenuit geweest, dus totaal ongeveer 24 jaar.

Wat is er leuk aan grafieken en excel bestanden?

**KEES:** Dat je de complexe werkelijkheid waarin wij leven en werken als het ware kunt vangen in 'nullen en enen' en een paar eenvoudige grafieken. Dat geeft overzicht en in zekere zin ook rust omdat je het in Excel altijd kloppend en sluitend kunt krijgen.

Heb je bewust voor een christelijke organisatie gekozen? Waarom?

**KEES:** Na mijn studie ben ik werkzaam geweest in de automatisering als consultant en later als manager. Dat was vooral mijn eigen keuze. Op een gegeven moment ben ik gaan bidden: "Heer, als U mij ergens anders kunt gebruiken, dan hoor ik het graag". En heel verrassend werd ik in die periode naar het Leger des Heils geleid. Zo hebben Yvonne (mijn vrouw) en ik dat althans ervaren. En zo meenden we ook Gods stem te verstaan toen iemand ons wees op een vacature bij Filadelfia (later Profila Zorg- red).

We hebben een lastige tijd achter de rug, het gaat nu beter, kun je daar iets over vertellen?

**RIA:** Het was een heftige periode, maar wel een periode die nodig was om nu nog zorg te kunnen bieden aan mensen die dit tijdelijk nodig hebben.

Was het altijd duidelijk dat je 'in de cijfers' zou gaan? **KEES:** Van jongs af aan had ik wel iets met cijfertjes. Ik vond rekenen op school een leuk vak. Later,

op de middelbare school had ik meer plezier in vakken als wiskunde, natuurkunde en economie dan in talen. Toch heb ik ook altijd veel belangstel-

ling gehad voor andere terreinen. Tijdens mijn studie Bedrijfseconomie koos ik een variant met veel

aandacht voor economische psychologie, denk aan reclamewetenschap, marketing consumentengedrag. Cijfertjes alleen zouden mij niet

Wat doe je over 10 jaar?

**RIA:** Ha, ha. Geen idee.

Heb je hobby's? Welke?

**RIA:** Mijn werk, puzzelen, handwerken.

gelukkig maken.



We hadden in 2010 een lastige tijd, het gaat nu beter, kun je daar iets over vertellen?

**KEES:** *De getallen maakten enkele jaren geleden duidelijk dat EBC voor een grote uitdaging stond. Bijna alle verkeerslichten stonden op rood. Maar daar is verandering in gekomen. En veel sneller dan vooraf werd verwacht en becijferd. De*

*grafieken maken dat in één oogopslag duidelijk. Dat is dan ook vooral een groot compliment aan alle medewerkers van EBC. De positieve trendbreuk die in al die staafdiagrammen zichtbaar wordt is veelzeggend. De diagrammen vertellen het verhaal van een organisatie die in eigen kracht, maar vooral ook met de hulp van boven het tij heeft weten te keren. Luctor et Emergo.*

Wat is er leuk aan grafieken en excel bestanden?

**RIA:** *Volgens mij is dit niet uit te leggen. Het is heel persoonlijk. Werken met cijfers en verbanden leggen tussen al deze cijfers vind ik gewoon leuk en het resultaat geeft een relatief makkelijk te lezen beeld van het geheel van het EBC. En van de kant van de cijfers komen weinig emoties :)*

Wat doe je over 10 jaar?

**KEES:** *Het zou me niet verbazen als ik dan nog steeds een vergelijkbare functie binnen de Profila Zorggroep of een andere zorginstelling heb als nu. Maar het zou ook heel anders kunnen lopen, want nog steeds probeer ik zo in het leven te staan dat ik flexibel mee kan bewegen met de plannen van het Hemels uitzendbureau.*



Was het altijd duidelijk dat je 'in de cijfers' zou gaan?

**RIA:** *Nee, ik heb de eerste 8 jaren 'op de groep' gewerkt. Maar daarna ben ik gaan doen wat ik eigenlijk al na de middelbare school wilde gaan doen: werken met cijfers.*

Hoe lang werk je al bij Profila Zorg?

**KEES:** *Vanaf 1 mei 2007. Daarvoor heb ik dezelfde functie bijna vier jaar bij het Leger des Heils in Den Haag uitgeoefend.*

Heb je bewust voor een christelijke organisatie gekozen? Waarom?

**RIA:** *Ja. Het is fijn om vanuit de christelijke normen en waarden te werken en elkaar hierop te kunnen aanspreken. En het relateert het belang van de cijfers. Wij kunnen dan wel veel met cijfers laten zien en mooie begrotingen maken, maar er is er maar Eén die werkelijk weet hoe het in de toekomst zal gaan.*

Heb je hobby's? Welke?

**KEES:** *Naast mijn werk houd ik me bezig met Bijbelstudie en theologie. Samen met een paar geloofsgenoten hebben we stichting in het leven geroepen van waaruit we lezingen en 'youth-events' organiseren. Daarnaast maak ik zogenaamde PowerPointpreken. De wereld van God is niet te vangen in Excel. Die werkelijkheid vraagt om een hogere voertaal. De taal van beelden. En juist omdat we in een beeldcultuur leven vind ik het leuk en een uitdaging om de dingen die ik heb mogen leren op een toegankelijke en creatieve manier te delen met jongeren en ouderen in verschillende gemeenten.*

# SYMPOSIUM OVER HOARDING



Stelt u zich voor: u zit in de trein, naast een onbekende. Na poosje vraagt deze persoon u ineens of hij in uw tas of zakenkoffer mag kijken. Dat is een vreemde vraag, nietwaar? Zomaar iemand in je persoonlijke spullen laten neuzen. En als klap op de vuurpijl vraagt hij of hij er iets uit mag halen, voor zichzelf. Hoe zou u reageren?

Deze situatie werd gecreëerd door de organisatie van het mini Symposium over Hoarding, dat gehouden werd op 16 november in Zwolle. Aan het begin werd gevraagd of de (onbekende) persoon naast je iets uit jouw tas mocht halen. Oke, je mocht hem

of haar wel eerst een hand geven en kennismaken. Maar dan werd er onverbiddelijk gegrabbeld. En dat was pittig, zo werd algemeen verwoord. 'Ze komen in je privé-zone', 'De inhoud van mijn tas gaat niemand iets aan' en 'Dit komt wel erg dichtbij' waren enkele van de reacties.

## Anneke

Het symposium werd georganiseerd om Hoarding meer onder de aandacht te brengen. Hoarding is een ander woord voor verzamel dwang, een stoornis in de hersenen die inmiddels in de psychiatrie erkend is.

Naast veel informatie was er een persoonlijk verhaal van Anneke. Zij vertelde over haar bijna niet te onderdrukken drang om steeds dingen te kopen. En redenen te verzinnen waarom ze juist dat artikel zo hard nodig had. Anneke vertelde over een tasje bij Kruidvat

dat ze had gezien en waarom juist dat tasje haar niet losliet. Ze moest en zou het kopen, al waren er afspraken met haar coach gemaakt om niet meer toe te geven.

De zaal was muistil. Een collega zei: 'Prachtig verhaal, middag geslaagd'. En zo was het ook. Hoe kun je beter leren hoe Hoarding werkt dan van iemand die er middenin zit?

## Privécirkel

Terug naar verhaal over de trein. Voor iemand met verslavingsdwang is goedbedoeld 'helpen' als te dichtbij komen, in de binnenste privé-cirkel. En dus moet er vertrouwen worden gewonnen, veel vertrouwen en dat duurt vaak lang.

Maar het werkt! Anneke heeft haar normale leven weer terug, al moet ze nog steeds vechten om dat tasje te laten hangen. En veel andere cliënten komen stap(je) voor stap(je) terug in een normale situatie. Het alternatief is veel slechter. Stel je voor dat er een ontruiming volgt, waarbij alles ineens wordt weggegooid. Dat gaat veel te ver, dat kan de cliënt niet aan. Met respect benaderen, in overleg stappen bepalen en samen met een speciale opruimcoach het probleem aanpakken. En dat duurt soms lang, soms wel drie jaar.

## Samen

Belangrijkste feit is dat het werkt! En dus gaat EBC Zorg, samen met Eleos, Annerie Doornweerd en Klazien Tempelaar door. Er is inmiddels belangstelling uit andere regio's en dat is mooi. Cliënt en behandelaar kunnen Hoarding samen aanpakken. En zo hoort het!





### **Fivelzorg is een nieuwe ‘loot’ aan de EBC Zorg boom. Teammanager Anouck de Jonge vertelt wat onze collega’s daar bezig houdt.**

In Delfzijl is het lekker leven aan zee. Dat maakt het voor de bewoners van EBC Zorg locatie Fivelzorg dan ook heel plezierig om hier te wonen. Fivelzorg is een locatie voor beschermd wonen voor dak- en thuisloze mensen die kampen met sociale of psychiatrische problematiek.



### **Contact**

We vangen mensen op die tussen wal en schip dreigen te vallen. Fivelzorg is gevestigd in een flat midden in een woonwijk. Hierdoor kan er makkelijk contact worden gemaakt met de buurt, waardoor onze bewoners het gevoel hebben dat ze niet echt in een instelling wonen. Onze bewoners delen de gemeenschappelijke ruimtes en hebben in de woning een eigen kamer. Elke dag is er ruimte voor ontmoeting, samen koffie of thee drinken of een kaartje leggen. Ook kunnen zij ervoor kiezen om samen te eten.



Omdat een flatgebouw erg saai kan zijn, hebben sommige bewoners afgelopen zomer zelf de galerij opgefleurd met mooie bloembakken en boompjes bij sommige voordeuren.



### **Taupe**

Fivelzorg is dit jaar gestart met het renoveren van de woningen. Alle kamers worden voorzien van een nieuwe vloer, de muren worden behangen en er wordt geverfd. De bewoners mogen zelf kiezen welke kleur ze op de muur willen hebben, lichtblauw of taupe. Taupe blijkt erg geliefd. Opknappen doen we samen met de bewoners, iedereen die wil en kan mag helpen. De bewoners vinden dat fijn en ze zijn trots op het resultaat. Een van de bewoners gaf laatst aan: “Ik denk dat je maar een afspraak voor me moet maken bij de dokter, want ik ben nu al voor de derde keer deze week mijn kamer aan het schoonmaken.” Dit geeft maar aan, hoe goed het voor de sfeer en stemming van de bewoners is, dat we investeren in hun huis.

### **Toekomst**

Fivelzorg heeft ook toekomstplannen. We willen meer zichtbaar zijn in de gemeente Delfzijl. In de toekomst hopen we een inloophuis te starten. Daar willen we sociaal ondersteunende dagbesteding aanbieden, maar ook een plaats bieden waar de sociaal zwakke inwoners van Delfzijl die op zoek zijn naar hulp, een luisterend oor kunnen vinden en worden opgevangen. Fivelzorg biedt hoop!



Directie,  
medewerkers  
en  
vrijwilligers  
van  
EBC Zorg  
wensen u  
mooie,  
zinnvolle  
Kerstdagen  
en  
Gods zegen  
op het  
nieuwe  
jaar